

Psalm 1



ZINGEN
uit de Bron



2. Hij is zoals een *boom*, die aan de kant
van stromend water *stevig* is geplant.
Hij *droogt niet* uit, zijn *blad* zal niet verschroeien,
maar *op zijn tijd* zullen er vruchten groeien.
Wat hem ook *overkomt*, in wat hij doet
ontluikt en bloeit hij; *alles* lukt hem goed.

3. Heel anders zal het *met de* mensen gaan
die doen alsof Gods *wetten* niet bestaan,
die *los van* Hem hun *levenskoers* bepalen.
Gods *toorn* zal bij Zijn *oordeel* op hen dalen.
Hij blaast hen weg, zoals de wind het kaf.
Oprechten blijven, *kwaden* vallen af.

4. God kent de weg van *al wie* bij Hem hoort.
De HEERE ziet wie *handelt* naar Zijn Woord.
Aan wie *rechtvaardig* is, geeft Hij Zijn zegen.
Maar *goddelozen* komen op hun wegen
bedrogen uit, waar *zij ook* gaan of staan.
Hun spoor loopt dood en zal *voorgoed* vergaan.