

Psalm 4

iso-ritmisch



ZINGEN
uit de Bron

1. Ver - hoor, als ik U roep, mijn be - de, o God, Die Zelf mijn recht

9
be - waakt. Wees mij ge - na - dig, geef Uw vre -

14
de, want U hebt, ook in het ver - le - den,

20

weer ruim - te in de nood ge - maakt. Man - nen,

25

hoe - lang blijft u pro - be - ren,

29

met leu gens en met scho - ne schijn mijn naam, mijn waar - de te

36

ont - e - ren? Ik ben ver - ko - zen door de HEE -

42

RE. Als ik Hem roep, zal Hij er zijn.

2. Voelt u de boosheid diep vanbinnen?
 Beef voor de HEERE, zondig niet.
 Gebruik de nacht om te bezinnen.
 Wees stil en laat uw toorn niet winnen.
 Breng offers, zoals God gebiedt.
 Vertrouw op Hem, Die u wil dragen,
 dan zendt Hij zegenend Zijn licht.
 Veel mensen twijfelen en vragen:
 "Wie geeft ons heil in deze dagen?"
 Toon, HEERE, glansrijk Uw gezicht.

3. Uw vreugde heeft voor mij meer waarde
 en geeft mijn hart meer vrolijkheid
 dan al het goede van de aarde,
 dat velen als het best aanvaarden.
 Het komt niet verder dan de tijd.
 Ik kan gaan slapen zonder zorgen.
 Zelfs dan blijf ik op U gericht.
 Alleen bij U ben ik geborgen.
 In vrede rust ik tot de morgen.
 Ook in de nacht bent U mijn licht.