

Psalm 8



ZINGEN
uit de Bron



2

De klanken uit een *kindermond te horen*,
brengen *Uw* grootheid en *Uw lof* naar voren.
Zo zet *U* al *Uw tegenstanders* stil;
de vijand onderwerpt *U* aan *Uw* wil.

3

Wanneer ik 's nachts *Uw hemel zie van verre*,
Uw kunstig werk ontdek in *maan en sterren*,
de *lichten* die door *U* geschapen zijn:
wat is de mens dan *onbeduidend klein*.

4

Hoe komt het dat *U toch aan hem wilt denken*,
Uw liefde aan de *mensen* zoon wilt schenken?
Haast *is hij* aan de *engelen* gelijk.
U geeft hem eer en *maakt hem* glorieus.

5

Wat *U* geschapen hebt, *mag hij* beheren.
U laat hem over al *Uw werk* regeren:
de *dieren* in het *veld* en al het vee,
de *vogels*, en de *vissen* in de zee.

6

O, HEERE onze *Heere*, *God* almachtig,
hoe *ademt* heel de *arde* groots en krachtig
Uw Naam, *Uw* luister en *Uw* majesteit.
Zij prijst *Uw* wijs en *wonderbaar* beleid.